

Pedagogische Visie Guido

We zien Guido als een school waar:

- we inzicht en kennis krijgen en doorgeven
- we van en met elkaar leren
- geloofsoverdracht, vorming en reflectie plaatsvindt
- we met vallen en opstaan op weg zijn naar een volmaakt leven met God

We staan als school midden in een samenleving:

- die snel verandert
- waarin veel diversiteit voorkomt
- waarin veel mensen geen band met God ervaren

We zien jou als:

- een **geliefd** kind van God, met zorg door Hem gemaakt
- een **waardevol** mens, voor God en voor de mensen om je heen.
- een **uniek** persoon, met je eigen talenten, drijfveren, eigenschappen en verantwoordelijkheden
- iemand die door de genade van Jezus **bevrijd** mag zijn van de zonde en ontvanger van nieuw leven

We willen je leren:

- verwonderd om te gaan met God en zijn schepping
- jezelf te zien als geliefd, waardevol en uniek
- te genieten van en met elkaar
- verantwoordelijkheid op je te kunnen, willen en durven nemen, voor jezelf en voor de ander
- hoopvol te zijn als je te maken krijgt met vervelende situaties of gevoelens
- vergevingsgezind te zijn

We spannen ons ervoor in om:

- inspirerende voorbeelden te zijn in het volgen van Jezus
- jou een veilige plek te bieden
- verbinding met je te hebben
- niet alleen te kijken naar wat je kunt maar ook naar wat je met je kwaliteiten doet
- jou uitdagend onderwijs te geven
- jou passende ondersteuning te bieden in en buiten de klas
- jou ruimte en keuzevrijheid te geven zodat jij kunt groeien in verantwoordelijkheid
- zelf gedrag te vertonen dat we ook bij jou willen zien.